

Nyhedsbrev

Maj 2024



Foråret er over os !

Af Leif Aaberg

Hermed seneste opdatering fra vores kære venner i i Gambia.

Med ansættelsen af den ny headmaster Lamin B. Jallow, er der igen kommet gang i haveprojektet. Han er meget interesseret og er gået foran i at få det op at stå. De har allerede formået at få anlagt bede og sået afgrøder, som allerede nu kan høstes. De har store planer om mulighed for bedre vanding og bedre afskærmning. Hvis ikke området er skærmet fuldstændig af, vil gederne komme og tage afgrøderne.



Medens vi var der skulle Nursery skolen til Independenceday. Det er en dag de ser op til. Det er et arrangement, hvor Nursery skolerne i området Kombo South mødes. Eleverne går en march og skolerne bliver præsenteret. Vi har tidligere haft repræsentanter med, men det er en lang og hård dag. Så vi takkede nej til at deltage i år. Elever og lærer er i nyt tøj, så de kan præsentere skolen på bedste vis.



Flere års brug har slidt hårdt på køkkenet i Nursery skolen. Vi har denne gang været i gang med et par småreparationer. For at dæmme op for røgudviklingen blev der sat en jernplade op foran på komfuret og den nederste del af døren blev ligeledes forstærket med en plade. Skolen ligger tæt ved havet, så rusten er hård ved jernet.



Spisesalen på Nursery skolen er ved at have nogle år på bagen. Det kunne bl.a. ses på de borde og bænk, hvor der ikke allerede var foretaget udskiftning. Da vi var dernede i efteråret, fik vi købt nogle planker. Kebba vores pedel har så hen over vinteren fået træet savet til samt udskiftet de dårlige plader. Resultatet er meget positivt.



Der har tidligere været fremsat ønske om udvidelse af brændeskuret. Det var en opgave vi fik løst denne gang. Vi har valgt at genbruge de plader der var der samt de rester vi havde liggende. Det er måske ikke blevet det kønneste skur, men der er da kommet tag over.





Dagligdagens små og store udfordringer

Vurderingen af uniformerne er et tilbagevendende problem. Der har været gjort flere forsøg på at forbedre kvaliteten, men det er svært, at få dem til at sidde ordentlig. For at hjælpe på det har vi nu gjort er forsøg med T-shirt til de mindste elever. Det er en dyrere løsning, men så håber vi også de er pænere i tøjet.

På klinikken er Faburama (vores jordmoder) gået på pension. Der er kommet en afløser Bakary Gibba. Det er spændende at se hvorledes han falder til. En af de 2 sygeplejerske som var tilknyttet klinikken er påbegyndt en uddannelse som jordmoder, så p.t. er klinikken lidt underbemandet. Vi har tidligere skrevet at de igen havde fået en ambulance, men den kan desværre ikke køre længere. Det kan være svært at holde biler i gang i Gambia.



I gæstehuset har vi altid været træt af den store afstand der var mellem fliserne. Afstanden gør, at det altid ser beskidt og støvet ud. Vi har denne gang lagt nye fliser i køkkenet og under spisebordet, så må vi se hvornår der er kræfter til at komme videre. Klasselokalerne har samme problem, men her er det ikke kun støvet der er et problem. Benene på stolene kratter fugerne op, så fliserne har en tendens til at gå løs. Da klasselokalerne alle er i brug når vi er dernede, har vi denne gang indgået en aftale med en flisemand og vores pedel om, at de i påskeferien rydder et af lokalerne, fjerner de gamle fliser og lægger nogle nye. Vi er spændt på at komme ned og se resultatet.

Forårsoprydning

Da vi forventer at få en container til Gambia til efteråret, har der været fokus på at få ryddet op i containerne. Bodil har pakket babypakker, som er afleveret til fødeklinikken, så de kan blive udleveret til de fødende kvinder.

Hanne og Bodil har også sørget for at beholdningen af arbejdstøj er blevet reduceret samt udleveret flere familiepakker. Fra møbelcontaineren er restbeholdningen af stole udleveret til skolen.

