

## Nyhedsmail forår 2019



Jubilæum. 24. marts var det 10 år siden Nursery skolen blev officielt indviet med deltagelse af bl.a. TV2 Nord og Gambiansk TV. Jubilæet blev ikke markeret i Gambia.

Vi har også denne gang haft flere besøg, hvor sponsorer og andre gerne vil se projektet. Alle er begejstrede og udtrykker deres støtte til projektet både kontant og ved at tegne nye elevsponsorater. Tak for støtten. Flere har gaver med enten til familien eller skolen. Det er altid svært med gaver. Hvad giver mening at fylde kufferten med? Fodbolde, balloner, sjippetov og lignende legeredskaber gør altid stor lykke. Noget legetøj har ikke godt af sand, og egner sig derfor ikke til Gambia. Fast bordplads og lys er ikke noget den enkelte compound har, så visse spil er ikke egnet. Papir og skriveredskaber kan altid bruges.

Vi havde dog et besøg, som var anderledes. Esben og hans familie kom sejlen til Gambia fra Hamborg, og nu er de sejlet videre til Sydamerika via Cap Verde. Familien består af 4 medlemmer, og deres færd kan evt. følges på : <http://chip-chip.duckdns.org:27570/>



Man kan lave mange ting i Gambia, og hvis ikke lige der er plads til topnøglen, kan en cykelnøgle også anvendes. På billedet er Flemming i gang med at udskifte støddæmperne, som Egon havde med ned i kufferten.

En anden opgave denne gang var at få vindmøllen lagt ned. Der var mange overvejelser før vi turde løsne wiverne.

Ved hjælp af et tov i bilens anghængertræk, lykkedes det ganske langsomt at sænke den. Alt forløb planmæssigt, men vi må også konstatere, at det er godt, den kom ned. Sliddet på vingerne har været stor og risikoen for ubalance var absolut til stede. Vi har ikke haft udbytte fra møllen det sidste år.





Vi har fået mange stole, men stole er også en mangelvare. Af billedet fremgår det hvordan gode danske skolemøbler kommer til at se ud efter 5-8 år i Gambia. Man har ikke den samme holdning til brug, som vi har herhjemme. Stolene vælter tit, bliver udsat for fugt og anvendes tit uden for klasselokalerne. Uskikken at vippe på stolene er ikke til at komme til livs, da dette også er udbredt hos lærerne.

Vi havde også denne gang fornøjelsen af at være vidne til Interhouse (idrætsdag) hvor eleverne dyste på livet løs. Alle går op i det og der vises stor interesse - også fra landsbyen.



Den sædvanlige manglende planlægning gjorde også denne gang, at vi måtte hjælpe med bl.a. lidt dinner transportable (det ville være synd, hvis gederne skulle spise det hele, nu fik de kun det sorte i bunden).



Forsinkelsen betød også, at det blev mørkt før slutresultatet forelå og alle måtte vandre hjem fra stadionet i mørke.



Vi må formode, at rotterne i Gambia er meget kunstinteresserede. Her er et eksempel på, hvad de gør for at komme ind. Cementen var ikke nået at hærde fuldt op, så min fint anlagte dørtrin måtte lige have en reparation før klasselokalet ind til Art & Kraft var sikret mod rotter.



Skolegården bruges flittigt også i weekenden. Der spilles mange fodboldkampe og mange spiller med bare fødder. Vi så dog en lille pudsighed en fredag aften. Først fik vi øje på en, som kun spillede med fodboldstøvle på højre ben. Senere opdagede at den venstre støvle sad på en anden spiller, som primært sparkede med venstre. Det må da være optimal udnyttelse af et par fodboldstøvler.

Det er ikke kun herhjemme der samles skrald op fra naturen. Her er Emma (som var i Gambia som frivillig), nogle af 9. klasse eleverne samt nogle af vores gæster ved at samle skidt op til afbrænding. Det var et af Emmas tiltag i undervisningen, at gøre dem lidt mere miljøbevidste.



Vi har også denne gang haft lejlighed til at gøre nogen glade. Her er det drengene i en klasse, som har fået nye T-shirt.

I forbindelse med uddelinger, har vi i stor udstrækning valgt at uddele på klasseni-veau. Det betyder at fordelingen i landsby-en bliver bedre.

Det er ikke nemt at gøre det retfærdigt. Der er altid nogen, som ikke får noget.

God sommer til alle.