

Kære alle

Da vi sidste forår kom til Gambia, blev vi overalt mødt med "Welcome to the new and free Gambia" (velkommen til det nye og frie Gambia). Der havde lige været det første rigtig frie valg i 22 år. Den siddende præsident var blevet væltet. Efter nogle problemer blev den nye præsident Adama Barrow indsat.

Nu er der gået et år, så det var spændende at høre, hvordan befolkningen oplevede demokratiet. Alle gav udtryk for, at de ikke mærkede den store forandring, da de ikke havde fået flere penge eller mad, men vigtigst af alt—de havde fået deres frihed.

Også i Sambuyan er der nu sket ændringer. Da landsbyen for nogle år blev til, skete det ved, at den daværende Alkalo (borgmester) gav et stykke jord på 25 x 25 meter, så de kunne bygge et hus og få en lille have. Han gav jorden til de flygtninge som kom fra de krigshærgede lande samt til folk fra Gambia, som var fordrevet fra deres jord.



Han var ikke stor tilhænger af den diktatoriske leder, så for nogle år siden, blev han afsat som Alkalo. I stedet udpegede præsidenten en ny Alkalo.

Nu hvor der er blevet demokrati i landet, så er den første Alkalo blevet genindsat.

Dette har givet lidt "uro" i landsbyen, da der er nogle grupper, som er tilhængere af den tidligere Alkalo—andre af den nuværende.

De beboere som har boet i landsbyen i mange år, er tilhængere af den nuværende Alkalo, da det var ham som inviterede dem til landsbyen og gav dem et stykke jord.

Der er dog ingen tvivl om, at der er stor respekt omkring Alkaloen.

Heldigvis kan alle snakke sammen—og har lov til at give udtryk for deres meninger.

Da vi var i Sambuyan fra februar til sidst i marts, var det lidt op ad bakke. Vi havde i Danmark pakket og sendt containeren med mange skolemøbler, byggematerialer, udstyr til klinikken og meget mere. Vi fik at vide, at containeren kunne forventes i Gambia den 9. februar. Desværre fik vi kort tid efter at vide, at containeren skulle med et andet skib, som skulle anløbe den 26. februar. Vi var alle klar og ventede på skibet. Flere af de frivillige var "afhængige" af indholdet i containeren, da de skulle bruge byggematerialer m.m.. Desværre blev skibet yderlige forsinket. Først den 14. marts om aftenen kom containeren til Sambuyan.

Da de fleste var rejst hjem, så var der kun et at gøre. Alt indholdet fra containeren blev anbragt i vore depoter/containerer i Sambuyan, som så blev låst og sidste mand rejste hjem den 16. marts. For at få tømt containeren og få det flyttet fik vi hjælp af andre danskere fra Kembujeh School Friends, som stillede med 7 mand stærk. Vi er foreningen meget taknemmelig.



Det er altid et stor tilløbsstykke, når containeren ankommer til landsbyen.

Hvad har vi nu med denne gang? Desværre gik det meget stærkt med at tømme denne gang, så landsbyens beboere fik ikke set ret meget af indholdet. Der blev dog uddelt en del skoleborde og stole til en af de andre Nursery skoler i landsbyen samt vores egen skole fik udskiftet en del skolemøbler.

De mange kasser med indhold til klinikken blev afleveret og den nye fine fødebriks til fødeafdelingen kom på plads.

Byggematerialerne venter på, at vi kommer derved til efteråret.

Denne gang havde vi besøg af Mads, som var frivillig i 4 uger. Mads skal begynde på medicinstudiet efter sommerferien, så han ville gerne overvære arbejdet på klinikken og fødeafdelingen. I de fire uger, som Mads var i landsbyen, var der et par fødsler, som han overværede. Det var for ham en stor oplevelse - både fødslerne og arbejdet i klinikken, så han er helt overbevist om, at han har valgt den rigtige uddannelsesretning.

Det er tydeligt, at familie planlægningen og brug af prævention for alvor har slået igennem. Der er nu kun mellem 2 og 5 fødsler pr. måned. Det er næsten hvad der var om ugen tidligere. Mere end 400 kvinder er tilmeldt familie planlægningen.

Dette gav en del "fritid" til Mads, så han deltog også i undervisningen på skolen, hvor han bl.a. underviste en 5 klasse i engelsk. Inden han tog videre på sin rejse, lavede han sammen med den ene 5. klasse en musikvideo, hvor klassen sang og der blev optaget video fra skolen og landsbyen. Indtil videre kan videoen ses på Facebook, men vil også komme på foreningens hjemmeside.

Den sidste dag Mads var på skolen, blev videoen afspillet for alle de øvrige elever på skolen. Den måtte vises ad fire gange, da ikke alle kunne være i salen på en gang. Efter videoafspilning sang 5. klassen live for eleverne. Det var en kæmpe oplevelse for alle.



Alle lyttede og nød den dejlige sang: Shape of You.

Efter sangen var vist for hele skolen, kunne man de næste dage høre sangen overalt, hvor eleverne nynnede sangen.

En anden frivillig Ulla, som var i landsbyen sørgede for, at der blev foretaget en gennemgående oprydning på klinikens depot. Nogle af de mange ting, som vi ikke kan anvende i Sambuyan, blev kørt til Brikama, hvor regionskontoret gerne tager imod, da de så kan fordele det på andre klinikker og sygehuse, som mangler.



Dette forår var der også Interhouse, som er idrætsdag for alle eleverne. Det er en stor festdag, hvor alle møder op—enten for at deltage i konkurrencerne eller for at heppe på ens favorit.





Fra skolen havde man udtrykt ønske om, at der kom en dør og gitter for skolens køkken, så geder og høns ikke kunne komme ind i køkkenet.

Begge dele blev lavet, så køkkenpersonalet nu kan have gryder og potter til at stå i køkkenet natten over.

Efter ønske fra eleverne har personalet bestræbt sig på at lave mere varieret mad. Der er stadig flest dage, hvor der serveres ris med sovs, fisk, kylling eller grøntsager. Nu er der også dag med Tapalapa (flütes) med fyld.

Ved klinikken er der ved at blive opført en skyggeplads, som bl.a. skal bruges, når der er Birth-control. Her kommer op mod 200 kvinder med deres børn, som skal vejes, måles og vaccineres.

Arbejdet udføres af landsbyens mænd, de har kun tid til at arbejde om lørdagen, så det er en lang proces. Alkaloen kommer hver gang, for at sikre sig, at arbejdet gøres ordentligt.

”Vores” smed, har bidraget ved at svejse tagspær til hele bygningen.

Til efteråret skal der gerne tag på bygningen.



Mens vi ventede på containeren, blev tiden brugt til mange forskellige småreparationer og oprydning.

Mange skolemøbler blev gennemgået og repareret, så de kan klare sig noget længere.

Mange spørger, om vi da stadig kan bruge skolemøbler. Hertil er svaret JA—møblerne, særligt stolene, har en meget kort levetid i Gambia. Med den meget høje luftfugtighed i regntiden og den meget høje varme gør, at limen går op i lamellerne, så sæde og ryg skilles ad.

Vi har selv lavet mange ryg og sæder til stolene, så de kan bruges.

Efter vi er kommet hjem fra Gambia, har vi været på Bagterp skole i Hjørring og Hjallerup skole i Hjallerup, hvor vi har hentet en masse skolemøbler, tavler m.m. som skal med i næste container. Tingene bliver opmagasineret i containere i Skagen.



På skolen er der travlt, som altid. Alle klasser er fyldt op med 40 elever. Mange elever er i 7.—9. klasse er kommet op til nye fag. Så der er mange udfordringer for eleverne, som nu er til eksamen—nogle til afgangseksamen. Vi har derfor forespurgt hvilke planer de har efter 9. klasse. Alle ønsker at fortsætte uddannelse i 10. klasse, men efter vores overbevisning er det bestemt ikke alle, som er studieegnet. Vi vil derfor undersøge mulighederne for at fortsætte på Skill Training Center (tekniskskole), så de kan få en praktisk uddannelse. Da der ikke lige er nogen Skill Training Center i lokalområdet, må vi forhøre os i de større byer.

Selv frikvarteret bliver brugt til håndarbejde, så de mange strikkeklubber i Danmark får nu konkurrence.

Med ønsket om en dejlig dansk sommer.

Bestyrelsen for SVF-Skagenskolen