

Julehilsen december 2019

Vejret er uforudsigeligt. I Danmark har vi i år fået usædvanligt meget regn. I Gambia klager de over, at de i år ikke fik så meget regn, hvilket bl.a. betyder, at hvor de før har kunnet nå at høste ris 2 gange, er det i år kun blevet til en gang.

Om det er den manglende regn eller fordi de nu graver en masse sand nedenfor skolen ved jeg ikke, men fakta er, at den boring som forsyner skolen med vand ikke længere giver den mængde den tidligere har gjort. Der er masser af vand, når vi måler dybden, men vandet løber simpelthen ikke hurtigt nok til, så hvis vi pumper et par timer med generatoren begynder det at knibe med vand. Et problem, som vi må forsøge at finde en løsning på.



Da vi kom til Gambia denne gang, fik vi en lille kedelig oplevelse. Den store generator kørte fint, men den producerede ingen strøm. Heldigvis havde vi vor lille Honda generator, som fint klarer de opgaver vi p.t. har. Efter kontakt til en, som påstod han vidste noget om generatorer, fik vi konstateret, at det var en printplade som på grund af lynnedslag var stået af. Men som de siger i Gambia "No problem" vi skaffer da bare en, og som sagt så gjort. En mand dukkede op med en ny, som han monterede og efter yderligere adskillelse af generatordelen, var den fikset og kan igen producere strøm.



Vi har været i gang med reparation af fliser i spisesalen og flere klasselokaler. Problemet er



de brede fuger mellem fliserne, som vi valgte at lave (måske for at spare på antallet af fliser), ikke har været en god ide. Stole- og bordben ødelægger cementen, så fugen enten slides væk eller helt går i opløsning, så fliserne går løse.



Skyggepladsen ved klinikken er nu stort set færdig. For at få gang i den afsluttende proces ansatte vi en murer, som nu har bygget gavlene op, pudset indvendig og udvendig samt til slut rettet gulvet af.



De frivillige som var på besøg, ville gerne have en opgave, så de har stået for maling af bygningen.

Som det fremgår af billedet er bygningen taget i brug.



Selvom mange kvinder har taget godt imod tilbuddet om familieplanlægning, bliver der fortsat født mange børn i landsbyen.

Containerforsendelsen var også denne gang godt forsinket. Da vi afsendte havde vi en forventning om modtagelse 1. november. Containeren blev først lodset den 18. november, og vi nåede lige at få den ud af havnen før de lukkede.

Min store frygt for, at trucken på grund af mudret og opkørt vej, ikke kunne køre ned til skolen, var total ubegrundet. Vejen var ujævn men i god stand til trods for, at der dagligt kører ca. 100 trucks med sand. At der ikke har regnet som det plejer kan være årsagen.



Tømningen startede tirsdag morgen med hjælp fra 8 elever fra 9. klasse samt vore sædvanlige hjælpere. Processen forløb planmæssigt. Vi har lært, at det er vigtig ikke at force-re, men alligevel var vi i løbet af 2 timer klar.



Eleverne med deres belønning

til at flytte containeren, så vi kunne bringe tømmer, tavler og de resterende møbler direkte ind i de dertil beregnede containere. 3 timer og en kvarter efter vi var begyndt, kunne containeren forlade skolen igen, og resten af dagen havde vi til at få flyttet de resterende møbler, som var blevet placeret langs muren til klinikken på plads, sorteret det som var blevet sat ind i garagen til videre fordeling (sponsorpakker med videre).

Landsbyen har gang i et fiskeprojekt. Der skal laves 6 små fiskerbåde som skal fiske fra kysten ud for landsbyen, hvor der er et godt fiskefarvand. Produktionen foregår helt fra bunden. En gruppe af mænd har fældet et par store træer som er skåret op til brædder. Nogle af brædderne er nu fragtet til stranden, hvor skroget til den første båd blev lagt.



Vi har udlånt en generator og en vinkelsliber til projektet, som derudover har fået doneret et bidrag på 40.000 GMD (ca. 5.500 kr.). For at fuldføre projektet er der behov for midler til fiskeredskaber samt påhængsmotorer. Fiskeredskaber er budgetteret til 80.000 GMD og en bådmotor koster 100.000 GMD.



Da vi tog hjem, var de næsten færdige med grundskabelonen til båd nr. 2. Jeg ved ikke hvor meget der skal ske før de er tætte nok til at sejle. Bådebyggeren er fra Sierra-Leone og skal som betaling have den ene af bådene.

Skolen har ytret ønske om at få et bibliotek og et depot. Vi har ikke aktuelle planer om yderligere byggeri, så i første omgang er der opsat en dobbelt reol i lærerværelset, hvor de kan placere de bøger, som er beregnet for biblioteket. Vi må se, om vi på sigt kan efterkomme ønsket.



Selvom vi på generalforsamlingen indførte et gebyr på kr. 50 for at få sendt et pakke med i kufferten til Gambia, er der fortsat mange som gerne vil have en pakke med.

**Glædelig Jul og
Godt nytår**

Bestyrelsen